

Το κομμάτι του πάγου κινείται αργά προς την έξοδο του κόλπου. Ήταν λάθος που κατέβηκε ως την άκρη



του παγόβουνου. Ο Ουγκ, που ήταν πολύ πιο έμπειρος, τον προειδοποίησε, αυτός όμως τον ειρωνεύτηκε και συνέχισε την κάθοδό του στο τμήμα που αποδείχτηκε πως δεν άντεχε το βάρος του.

Θα φανεί άραγε κανένα πλεύσιμο; Θα τον περιμαζέψουν ή θα περιπλανιέται στην παγωμένη θάλασσα μέχρι να νικηθεί από το κρύο, την πείνα και τη δίψα;

Αχ, έπρεπε να είχε ακούσει τον Ουγκ. Αν είχε πάρει μαζί του το σακίδιό του, θα είχε τουλάχιστον λίγο φαγητό.

Τώρα έχει αρχίσει να πεινάει κι αυτό τον κάνει να νιώθει ακόμα πιο άβολα...

1. Διάβασε τουλάχιστον πέντε φορές το παραπάνω κείμενο.
2. Κάνε χρονική αντικατάσταση στα υπογραμμισμένα ρήματα, στο πρόσωπο που βρίσκονται:

Ενεστώτας	κινείται	κατεβαίνει	παίρνει	πεινάει
Παρατατικός	κινούταν	κατέβαινε	έπαιρνε	πεινούσε
Αόριστος	κινήθηκε	κατέβηκε	πήρε	πεινάσε
Στιγμ. Μέλλοντας	θα κινηθεί	θα κατεβεί	θα πάρει	θα πεινάσει
Εξ. Μέλλοντας	θα κινείται	θα κατεβαίνει	θα παίρνει	θα πεινάει
Παρακείμενος	έχει κινηθεί	έχει κατεβεί	έχει πάρει	έχει πεινάσει
Υπερσυντέλικος	είχε κινηθεί	είχε κατεβεί	είχε πάρει	είχε πεινάσει
Συντ. Μέλλοντας	θα έχει κινηθεί	θα έχει κατεβεί	θα έχει πάρει	θα έχει πεινάσει

3. Γράψε στο τετράδιό σου το απόσπασμα με τα πλάγια γράμματα, μεταφέροντάς το στον πληθυντικό:

Θα φανεί άραγε κανένα πλεύσιμο; Θα τους περιμαζέψουν ή θα περιπλανιούνται στην παγωμένη θάλασσα μέχρι να νικηθούν από το κρύο, την πείνα και τη δίψα;

Αχ, έπρεπε να είχαν ακούσει τον Ουγκ. Αν είχαν πάρει μαζί τους τα σακιδιά τους, θα είχαν τουλάχιστον λίγο φαγητό. Τώρα έχουν αρχίσει να πεινούν κι αυτό τους κάνει να νιώθουν ακόμη πιο άβολα...

4. **Αν είχε πάρει μαζί του το σακίδιό του, θα είχε τουλάχιστον λίγο φαγητό.**

Θυμάσαι τις υποθετικές προτάσεις; Προσπάθησε στις παρακάτω προτάσεις να ενώσεις την **υπόθεση** με την **απόδοση** που ταιριάζει:

Αν είχε φορέσει αδιάβροχο,	δε θα είχε βραχεί ως το κόκαλο.
Αν δεν είχε αμελήσει να φορτίσει το τηλέφωνό της,	θα μπορούσε τώρα να ζητήσει βοήθεια
Αν είχε ακούσει τη μαμά της,	δε θα είχε μπλεξίματα με τον κακό λύκο!
Αν ήξερε γράμματα,	θα του διάβαζε πολλά παραμύθια.
Αν ήταν λιγότερο αφηρημένος,	δε θα φορούσε δυο διαφορετικά παπούτσια!